

IN DE WEIDE



Blotevoetenpad

Een avontuur voor de hele klas! Het Natuurcentrum in Nes nodigt jullie uit voor een spannende route over hét blotevoetenpad van Ameland.



Op blote voeten leer je de natuur op een andere manier kennen. Het is gezond, uitdagend en leuk! Voelen waar je loopt. Dat gaat het beste met je blote voeten op verschillende ondergronden.



Het Blotevoetenpad is ingericht met ondergronden uit de verschillende landschapstypen van het waddengebied. Zoals zand, gras, schors, schelpen, boomstammen, stenen en water. Het is een afgebakende route en alleen toegankelijk via het Natuurcentrum en natuurlijk alleen op blote voeten! Een avontuurlijke oversteek, een bomenlabyrint, en een insectenhotel, maken ook deel uit van het wandelpad.

