

IN DE WEIDE

Opa Sippelaar haalt koninginnen uit Holwerd.



Ze zijn net aan de laatste bocht naar de veerboot ingeslagen als papa plotseling hard remt. "Ik zie volgens mij Opa Sippelaar staan" roept hij "hij is van Ameland af. Dat kan toch niet waar zijn?" Bij het remmen is hij op de linkerkant van de weg terecht gekomen. In de verte komen nieuwe auto's aan, dus hij stuurt snel weer terug. Ook de tweeling op de achterbank heeft de gordel losgemaakt en kijken stomverbaasd op hun knieën naar Opa Sippelaar, die bezig is houten kisten in een vrachtwagentje te laden. Mama is boos op allemaal: "Zijn jullie gek geworden of zo? Alleen omdat jullie Opa Sippelaar zien bij de bocht van Holwerd?" De tweeling draait zich weer om en papa zegt peinzend terwijl hij naar de boot rijdt: "Wat zou er met hem zijn? Wat moet Opa nu in Holwerd?" Als ze op Ameland aankomen, rennen ze naar Opa's huisje. Hij is er niet. Dan was hij toch echt weg.... Zo is aankomen op Ameland helemaal niet leuk, zo zonder Opa Sippelaar.

Bevruchtingsstation voor de Buckfastbijen.

Opa komt een uurtje later bij hen binnenlopen.

"Hebben jullie zin om met mij mee te gaan?" vraagt hij "ik heb een auto vol koninginnen en die moet ik naar Hollum brengen".

Iedereen kijkt hem stomverbaasd aan. "We hebben u in Holwerd gezien bij een vrachtwagentje met allemaal gekleurde kistjes", zegt mama. "We begrijpen er niets van". "Ah! Ik moet



er wat meer over vertellen", lacht Opa Sippelaar "In die kistjes zitten bijenkoninginnen! Ik heb vandaag de koninginnen, die hier 14 dagen waren teruggebracht. Tegelijkertijd heb ik nieuwe koninginnen opgehaald. Het overladen, waar jullie mij zagen, was in Holwerd. Kom maar mee. Dan zal ik het allemaal uitleggen". Dus stappen ze weer in de auto en rijden achter het vrachtwagentje aan naar de Pietje Miedenweg. Dit wist zelfs papa niet: op Ameland bevindt zich een bevruchtingsstation voor de Buckfastbij. Ze hadden het best kunnen weten: er staat een groot bord aan de weg! "De Buckfastbij is de enige honingbij, die op Ameland voorkomt", vertelt opa. "Weet je: een bij vliegt niet graag over water, dus zeker niet over de Waddenzee. Daarom zijn de mannetjesbijen op Ameland raszuiver en bijzonder geschikt om koninginnen te bevruchten. Weten jullie hoe mannetjesbijen heten?". "Darren", roepen Tim en Tamara tegelijk

Koninginnen uit heel Europa

“De imkers uit heel Europa sturen hun koninginnen daarom naar Ameland om bevrucht te worden. Ze komen uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken en nu zijn zelfs een imker en zijn vrouw uit België met hun koningin en een gedeelte van hun bijenvolkje meegekomen. Ze hebben zoveel over Ameland gelezen en komen het eiland bekijken. Een koningin komt niet alleen. In ieder kistje zitten verdeeld over 4 hokjes 4 koninginnen. Ze hebben ieder zo'n 500 bijen meegebracht. Nadat ze een beetje zijn uitgerust van de reis mag de deur van het kistje open en vliegt de koningin uit. Hoog in de lucht ontmoeten ze dan de darren en paren ze. Het bevruchtingsstation van Ameland is niet het enige van Nederland. Er is er ook nog één op Marken, een eiland in het IJsselmeer. Ook in Duitsland is er één: ook op een Waddeneiland, het kleine eilandje Baltrum”.

De dar overleeft de paring niet.

“Er komen iedere zomer drie tot vier keer nieuwe koninginnen naar Ameland. Ze blijven 14 dagen en gaan dan weer terug naar hun eigen imker en naar hun bijenvolk”. Ze laden alle kistjes uit en verdelen ze over het veld. Het is een vrolijk gezicht met al die verschillend gekleurde bijenkasten. Dan neemt opa hen mee een eind verderop. Daar zien ze op ongeveer een kilometer afstand weer een 20-tal bijenkasten. Opa vertelt: “Hier groeien de darren, de mannetjesbijen op en beginnen ze aan hun bruidsvlucht op zoek naar een koningin. Nu er weer nieuwe koninginnen zijn aangekomen zullen morgen de snelste darren zo vlug mogelijk naar hen toevliegen en met hen paren. Helaas voor de darren zullen ze echter meteen daarna doodgaan. De bijenkoningin komt maar één keer in haar leven naar Ameland. Ze kan echter nog wel lang leven, ze zal ruim vier jaar worden. Omdat ze hoog in de lucht op Ameland met zo veel mogelijk darren paart, heeft ze de rest van haar leven sperma genoeg. Tja, het leven van een dar is niet altijd geweldig. Als hij niet heeft gepaard met de koningin en in de herfst nog leeft, wordt hij door de werksterbijen uit de kast gejaagd. Ze willen hem niet langer verzorgen met voedsel. Pas in de lente worden nieuwe darren geboren. Bij de bijen zijn de vrouwen de baas”.

Tip: Tijdens het lopen van het **BLOTE VOETENPAD** is langs de route meer informatie over de Buckfastbijen te vinden.